

Project in Zuid-Spanje

In 2010 heb ik de jaaropleiding permacultuur gedaan bij Helma Röell. Het jaar dat wij als gezin in het Aardehuisproject in Olst waren gestapt. Het einde van de opleiding viel samen met uit het project stappen en ons leven heeft zich in de jaren daarop verplaatst naar Zuid-Spanje.

Permacultuur is met ons meegereisd, geïnspireerd door Helma's liefde, kennis en aanstekelijk enthousiasme hiervoor.

De plek in Spanje vond ons. Een kleine eco-gemeenschap in de bergen, waar wij een stuk land hebben gekocht van net onder 1 ha, met daarop al olijf-, granaatappel-, vijgen- en amandelbomen. Wij leven in yurts, *off grid*, met zonnepanelen, zonneboiler en composttoilet.

Uitzicht over zee en de bergen in onze rug. Net ten noorden van het dorp Molvízar. Op de kaart bekeken ligt het recht onder Granada, 9 km bij de kust vandaan. Een prachtige plek in de natuur. 'Wij' zijn mijn echtgenoot en ik en onze twee kinderen van 13 en 16 jaar. Ook hebben we twee honden.

Enige weken geleden ben ik, met hulp, begonnen om een permacultuurontwerp te maken. Mijn kennis is nog beperkt omdat het leven al jaren vele prioriteiten heeft en ik mezelf daarom vanaf 2011 niet verder doorontwikkeld heb op het gebied van permacultuur, en ook nog van land, landschap en klimaat ben veranderd. Hier valt meer over te vertellen een-op-een.

Oproep

De reden dat ik nu een bericht op de website plaats is omdat er geen sprake van 'wij' meer is. Vanwege scheiding, die nog gaande is, ben ik nu sinds kort alleen met onze twee kinderen, en kan en wil ik het werk niet alleen doen. Het is veel te veel. Ik ben dringend op zoek naar iemand die ons met name met het werk op het land wil bijstaan en ook tot op zekere hoogte wil meedoen aan het gezinsleven. Ik bied daarvoor een yurt met privacy, een eigen composttoilet, simpele buitenkeuken en binnenkort ook stromend water en een eigen douche aan, en afhankelijk van de keuze hoeveel uur er meegewerkt wordt, één of meerdere maaltijden. Dit allemaal in overleg.

Mijn voorkeur gaat uit naar iemand met kennis van permacultuur en twee rechterhanden. Ik heb een lichte voorkeur voor een man (geen must) of een stel. Niet roken en geen drugsgebruik.

Een rijbewijs is een vereiste want anders ben je afhankelijk om de berg af te komen., wat op zich wel mogelijk is vanaf het dorp met een bus en/of meeliften.

Het liefst komt er iemand voor langere tijd, denk aan een aantal maanden of meer, korter sla ik zeker niet af.

Het is fijn als je enigszins bestand bent tegen hitte, met name in de zomer.

Nog liever gisteren dan vandaag :-). Vanaf ongeveer 20 juli vertrekken wij voor een maand naar Nederland wat betekent dat we dan al iemand nodig hebben om hier te zijn.

Lijkt het je wat om een tijdje in Spanje te wonen, ons gezin te ondersteunen, je onder te dompelen in permacultuur, op een uitdagende plek wat betreft locatie en klimaat en wat dat met zich meebrengt en daar dan de vruchten van te plukken? Laat het René (rene@permacultuur.org) weten en hij zal je met mij in contact brengen. Ik kijk uit naar je/jullie komst!

Hartegroet,

Stella

